

Vraag het aan Morya



Doe het met een innerlijk gevoel van vrijheid

“Stel je voor dat je naar een bepaald werk gaat en dat je daar een bepaald iets moet doen, een bepaalde taak. Jij bent niet die taak. Je kan daar iets doen, maar je bent meer dan wat je doet.

Zo moet je je ook voorstellen dat je op deze aarde bent met een bepaalde taak, maar dat je meer bent dan wat er op deze aarde gebeurt, je bent meer dan het werk dat je doet op deze aarde.

Als je ziet dat je innerlijk een oneindigheid in je draagt, dan zal je ook niet denken dat je beperkt wordt door deze aarde. Integendeel, je zal zien dat het werk dat je hier kan doen op zichzelf heel zinvol kan zijn, heel mooi kan zijn en eigenlijk bevrijdend.

Als je dat kan beleven, zal je voortdurend gelukkiger worden en zal je je steeds verder af voelen van dat wat kluisterend werkt, van dat wat beperkt. Je kan inzien dat de beperktheid van het werk dat je doet, niet hinderlijk werkt op je eigen vrijheid en op je eigen innerlijke gevoel van vrijheid.

Doe je dingen op een manier van: ‘ik doe het in een zekere ontspanning en met een zekere vreugde omdat ik daarin mijn vrijheid durf te beleven.’”

A handwritten signature in a dark blue or black ink, written in a cursive, flowing script. The signature appears to read 'M. Morya'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 8: ‘Een draadje in het kleed van het leven’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 40

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


